

Θεατρικό για τις Απόκριες

Αφηγητής: Μεσ στου τρελού καρναβαλιού ζαλίστηκα τη μέθη στα χρώματα, στα κομφετί, στ' ατέλειωτο το κέφι.

3-4 παιδιά: Μια κολομπίνα είμαι εγώ, κι εγώ ένας πιερότος, μια καμαριέρα είμαι εγώ, κι εγώ ο καμαρότος.

Πριγκίπισσα: Πριγκίπισσα με έντυσε εμένα η μαμά μου και στέμμα μου στερέωσε μες στα χρυσά μαλλιά μου. Πήρα και μαγικό ραβδί, μάγια για να αρχίσω, μόνο καλά και όμορφα πράματα ν' ακουμπήσω. Ψάχνω ένα πρίγκιπα να βρω να 'χει και κείνος χάρη μαζί να πάμε στο χορό να 'χω κι εγώ καμάρι.

Χιονάτη: Χιονάτη ντύθηκα εγώ, και μες στο δάσος ψάχνω τους νάνους τους 7 να βρω, δείπνο για να τους φτιάχνω
Να τους προσέχω όλους τους, να τους νοικοκυρεύω
άλλη παρέα να μη ζητώ άλλους να μη γυρεύω.

Κλόουν: Εγώ παιδιά γεννήθηκα αστεία να σας κάνω, τούμπες να κάνω να γελώ, να τρέχω να σας φτάνω. Με μια μυτόγκα κόκκινη και στόμα και αυτάρες Και με πολύχρωμο μαλλί, τεράστιες ματάρες. Παπούτσια ανάποδα φορώ, σαν ξωτικό χορεύω Και με τ' αστεία μου αυτά το γέλιο σας γυρεύω.

Ζορό: Εγώ ήθελα στο Ζορο, φέτος λίγο να μοιάσω, κι έτσι μια κάπα φόρεσα, ξίφος είπα να πιάσω. Καπέλο μαύρο έβαλα, έχω και κάπα κοίτα για σύμβολο - υπογραφή έχω το γράμμα Ζήτα.

Μάγισσα: Κι εγώ μια μάγισσα κακιά με το σκουπόξυλό μου όπου πηγαίνω και σταθώ γίνεται το δικό μου. Μ' ένα καπέλο μυτερό, το μαγικό ραβδί μου, Μεταμορφώνω εσένανε σ' ότι τραβά η ψυχή μου. Γι αυτό να μη μου αντιμιλάς, βατράχι θα σε κάνω, ή μέλισσα, ή και ποντικό ή ασχημομούρη νάνο.

Σούπερμαν: Εγώ είμαι ο Σούπερμαν μ' απίστευτες δυνάμεις και με τα τόσα κόλπα μου τα λογικά σου χάνεις.

Πετώ επάνω απ' τις σκεπές, στα δάση στα μπαλκόνια
και μ' έχουν μέγα ήρωα όλα σχεδόν τ' αγόρια.

Γριά: Εμένα μ' έντυσαν γριά, δεν περιμένουν λίγο
σε λίγα χρόνια σίγουρα, στ' αλήθεια εγώ θα γίνω.
Και μου 'βαλαν άσπρα μαλλιά, μου δώσαν μπαστουνάκι
και να κουτσαίνω μου 'πανε απ' το' να ποδαράκι.

Αφηγητής: Μα φτάνει πια με τις στολές, με ζάλισαν τα
λόγια εμπρός ν' αρχίσουμε χορό κορίτσια και αγόρια.
Βάλτε πλατιά χαμόγελα, πιαστείτε από τα χέρια,
τέρμα για βάλτε μουσική, για βρείτε όλοι ταίρια.
Κι εσείς μεγάλοι κύριοι μη μας κοιτάτε έτσι
μπείτε κι εσείς μες στο χορό, δε θα σας πέσει ή μέση.
Άφηστε πια τις έγνοιες σας, ξεχάστε βάσανά σας
στο καρναβάλι το τρελό τρέξτε με την καρδιά σας.
Φορέστε μάσκες χαρωπές όλοι σας στο κεφάλι
και πείτε όλοι δυνατά « Ζήτω το καρναβάλι» !!!