

## Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΝΑ

Η σκηνή εκτυλίσσεται σε μία αίθουσα διδασκαλίας, όπου τα παιδιά λίγο πριν έρθει η δασκάλα τους συζητούν για την γιορτή της 25<sup>ης</sup> Μαρτίου.

**ΠΡΟΣΩΠΑ:** 16 ΜΑΘΗΤΕΣ και 1 ΔΑΣΚΑΛΑ

Μαθητής 1: Παιδιά ξέρετε ότι σήμερα η κυρία θα μας ρωτήσει όσα μας έμαθε για το 1821;

Μαθητής 2 : Αλήθεια, τι έγινε τότε;

Μαθητής 1 : Μα η ελληνική επανάσταση!

Μαθητής 2 : Και τι πετύχαμε με αυτήν την –πως την είπες-επανάσταση;

Μαθητής 1: Να ελευθερωθούμε από τη σκλαβιά!

Μαθητής 3: Ναι ξέρω! Οι ήρωες του 1821, Έλληνες από κάθε σημείο της σκλαβωμένης Ελλάδας πήραν τα ντουφέκι και τα καριοφίλια και πολεμώντας από ραχούλα σε ραχούλα κέρδισαν την λευτεριά!

Μαθητής 4: Και ποιοι είναι αυτοί οι ήρωες;

Μαθητής 5: Ξέρω εγώ! Ένας ήταν ο Κολοκοτρώνης!

Μαθητής 6: Ο Καραϊσκάκης και ο Ανδρούτσος!

Μαθητής 7: Ναι, ναι! Ο Αθανάσιος Διάκος και η Μπουμπουλίνα!

Μαθητής 8 : Και τι οφείλουμε σε αυτούς παρακαλώ και τους λέμε ήρωες;

Μαθητής 9: Μα τίποτα δεν θυμάσαι από το χθεσινό μας μάθημα; Αυτοί μας χάρισαν την Ελευθερία και για αυτό τους χρωστάμε ευγνωμοσύνη και αγάπη!

Μαθητής 10: Ναι αλλά μου φαίνεται πως ξεχάσατε κάποιον άλλον ήρωα....

Μαθητής 11: Ποιόν; Μήπως τον Κώστα Κανάρη τον πυρπολητή ή τον Μάρκο Μπότσαρη;

Μαθητής 10 : Όχι, αυτός ο ήρωας που ξεχάσατε δεν φορούσε φουστανέλα!

Μαθητής 12: Και τι φορούσε δηλαδή; Κοστούμι;

Μαθητής 10 : Ναι! Κοστούμι!

Μαθητής 12: Χα! Και πως πολεμούσε; Με το κοστούμι;

Μαθητής 13 : Εγώ ξέρω! Δεν πολεμούσε!!!

Μαθητής 14: Μα τότε τι ήρωας ήταν;

Μαθητής 15: Δηλαδή τί πιστεύετε, ήρωες είναι μόνο εκείνοι που μάχονται με τα όπλα;

Μαθητής 16: Μμ...Αυτό δεν το είχαμε σκεφτεί.

Μαθητής 15: Στην ζωή υπάρχουν ήρωες που δεν κρατούν πολεμικό όπλο!

Μαθητής 10: Είναι οι καθημερινοί ήρωες που αγωνίζονται ο καθένας όπως μπορεί.

Μαθητής 16 : Και πως αγωνίστηκε ο ήρωας που λέτε ότι ξεχάσαμε;

Γιώργος : Με την πένα του:

Μαθητής 16: Είναι όπλο η πένα;

Μαθητής 10 : Είναι....Στα χέρια ενός ποιητή είναι!

Μαθητής 16: Και αυτός ο ήρωας ήταν ποιητής;

( Τέσσερις μαθητές μαζί): Ναι!

Μαθητής 16 : Και πως τον έλεγαν;

(Μπαίνει η δασκάλα που τόση ώρα κρυφάκουγε έξω από την αίθουσα)

Δασκάλα: Μπράβο παιδιά! Ξέρετε πολλά για το 1821. Δίπλα στους ήρωες που είπατε, αγωνίστηκε και ο Διονύσιος Σολωμός. Δεν κράτησε ποτέ πιστόλια κι όμως η πένα του πολεμούσε, με τα ποιήματά του. Μπορεί οι άλλοι ήρωες να μας χάρισαν τη Λευτεριά όμως ο Διονύσιος Σολωμός μας χάρισε ένα σύμβολο, τον Εθνικό μας Ύμνο. Για να τον τραγουδήσουμε όλοι μαζί:

Όλοι μαζί

Σε γνωρίζω από την κόψη

Απ'τα κόκαλα βγαλμένη

του σπαθιού την τρομερή

των Ελλήνων τα ιερά

σε γνωρίζω από την όψη

και σαν πρώτα ανδρειωμένη

που με βία μετράει τη γη.

χαίρε ω χαίρε Λευτεριά (3)

Διασκευή από το ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Α-Β τάξη